

# Schets 3 – De verworpen steen

## Mattheüs 21:33-46

### Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking.
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende.
- Apparatuur om het filmpje van de wijngaard te bekijken (startopdracht).
- Stenen, verf, kwasten, sponsjes, (verf)stiften voor de slotopdracht.
- Vellen papier (vraag 1).

### Opening

- Te lezen bijbelgedeelte:
  - ✓ Mattheüs 21:33-46
  - ✓ Markus 12:1-11
  - ✓ Lukas 20:9-18
  - ✓ Jesaja 5:1-7
  - ✓ Psalm 118
  - ✓ Johannes 15:1-8
- Vanuit de belijdenis:
  - ✓ Heidelbergse Catechismus, zondag 6, 15 en 24
  - ✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 21
- Suggesties om te zingen:
  - ✓ Psalm 118:11 en 12
  - ✓ Psalm 80:6, 7 en 9
  - ✓ Gebed des Heeren: 3 en 9
  - ✓ Psalm 52:6 en 7
  - ✓ Zoek eerst het koninkrijk van God
  - ✓ Zo lief had God de Vader ons
  - ✓ Vaste rots van mijn behoud
  - ✓ Laat m' in U blijven, groeien, bloeien
- Gebedspunten:
  - ✓ Dank de Heere voor Zijn goede zorgen.
  - ✓ Bid om vrucht in onze levens, tot eer van God.
  - ✓ Bid om rijke zegen als het Woord klinkt, overal ter wereld.

### Doelstelling

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:

- Wat is de betekenis van deze gelijkenis?
- Wat betekent het voor ons?

### Alternatieve (start)opdracht

- Lees en bespreek met elkaar het lied van de wijngaard uit Jesaja 5.

### Achtergrondinformatie

#### Mattheüs 21

Vers 33 Deze gelijkenis wordt de gelijkenis van de slechte landbouwers genoemd. De gelijkenis staat ook in Markus 12 en Lukas 20. De gelijkenis speelt zich af in een wijngaard, net als de gelijkenis hiervoor in vers 28-32.

Kort gezegd is de boodschap van deze gelijkenis: God zal het koningschap van Israël wegnemen.

De eigenaar plant een wijngaard en zorgt ervoor dat alles wat nodig is aanwezig is. Zie ook Jesaja 5, waar Israël vergeleken wordt met een door de Heere aangelegde wijngaard. De landheer investeert grote bedragen en mag dan ook rekenen op een deel van de opbrengst. Dat hij de wijngaard verpacht, is wel gebruikelijk in die tijd. De eigenaar heeft zo de handen vrij en vertrekt in deze gelijkenis zelfs naar het buitenland.

Vers 34-36 Als de tijd van de oogst gekomen is, stuurt de eigenaar zijn slaven naar de landbouwers om de voor hem bestemde winst op te halen. De landbouwers zijn echter slecht en slaan, doden en stenigen de slaven. Dit doet denken aan wat Gods profeten ten tijde van het Oude Testament meemaakten. De eigenaar probeert het nog een keer, maar ook dan worden de slaven vreselijk behandeld.

Vers 37-39 De eigenaar bedenkt een plan. Voor zijn zoon zullen ze wel ontzag hebben en daarom stuurt hij hem. Dit is duidelijk een verwijzing naar God de Vader Die Zijn eigen Zoon naar deze wereld zond. Zo blijkt uit deze gelijkenis dat Jezus de Zoon van God is.

De landbouwers hebben helemaal gaan ontzag. Zij zien in de zoon vooral de erfgenaam en denken dat ze door hem te doden recht krijgen op de wijngaard. Daarom grijpen ze de zoon en doden hem. Er staat dat dit buiten de wijngaard gebeurt. Zie hierbij Hebr. 13:12.

Vers 40 Met deze vraag richt Jezus Zich tot de toehoorders. Deze gelijkenis staat zich in een groter gedeelte, Mattheüs 21:23-22:46, waarin de Heere Jezus Zich in de tempel bevindt. Het is de dinsdag voor Goede Vrijdag en Jezus is hier in gesprek met de Joodse leiders. Aan hen stelt Hij dus deze vraag.

Vers 41 Hun antwoord is duidelijk. Elke eigenaar zou nu zelf komen en de landbouwers straffen. Zij dachten de erfenis te ontvangen, maar ze houden uiteindelijk niks over. De eigenaar zal op zoek moeten naar andere landbouwers, die wel goed zorgen voor zijn wijngaard en hem zijn deel zullen geven.

Vers 42-44 Dit citaat komt uit Psalm 118. Met deze steen bedoeld de Heere Jezus Zichzelf. Hij zal verworpen worden, maar dan zal Hij de Hoeksteen blijken te zijn. En dat is – met de woorden van Psalm 118 – het werk van de Heere. Ook hiermee laat Jezus zien Wie Hij is: de Zoon van God, de beloofde Messias.

Het antwoord van de leiders klopt. Dat is precies wat er zal gaan gebeuren. Omdat zij als leiders niet hebben gedaan wat ze moesten doen, wordt hun bevoorrechte positie in Gods Wijngaard (beeld van Gods Koninkrijk) nu van hen weggenomen. Het wordt aan een volk gegeven dat wél vruchten zal voortbrengen. Hiermee worden de discipelen en later de gemeente bedoeld. Een nieuw volk, uit Jood en heiden, dat Gods Koninkrijk in deze tijd zal openbaren.

De steen is een steen des aanstoets: wie erover valt zal verpletterd of vermorzeld worden.

Vers 45-46 De overpriesters en farizeeën begrijpen heel goed wat de Heere Jezus met deze woorden (en met de eerder gesproken gelijkenissen) bedoelt. Zij zijn die slechte landbouwers en zij zullen vermorzeld worden.

Hun reactie is dat ze Jezus proberen te grijpen. Dat lukt op dit moment nog niet omdat er zoveel mensen om Hem heen zijn die in Hem een profeet zien. Maar het is de week van Goede Vrijdag. Nog enkele dagen en dan zal Jezus als een steen verworpen worden. Maar dat past in Gods plan. Als de Hoeksteen zal Hij verrijzen!

### **Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek**

#### *Startopdracht*

Zie <https://deverkenners.info/videos/de-wijnstok/>

1. Zie de uitleg hierboven.
2. Jesaja 5; in het Oude Testament lees je over het volk Israël als wijngaard; verschillende gelijkenissen; Jezus Die de Wijnstok is; enz.
3.
  - a. Met deze wijngaard wordt Israël bedoeld. De Heere heeft alles gedaan voor Zijn volk en verwachtte daarom vrucht. Maar die vrucht kwam er niet. Daarom volgt de straf, het oordeel.
  - b. In vers 43 staat dat het Koninkrijk van u – het volk – weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat wel vrucht voortbrengt.
4.
  - a. Omdat hij de erfgenaam is. Als hij uit de weg is geruimd, is de kans groter dat zij de wijngaard in beheer mogen houden.
  - b. Jezus.
5. Dan zal de Zoon gedood worden.
6.
  - a. De bouwlieden verwerpen de steen, maar deze steen wordt dan juist de hoeksteen. Dat is wat er gebeurd is met de Heere Jezus.
  - b. Het gebeurt naar Gods plan en wil.

- 7.
- a. Je niet laten gezeggen door Zijn Woord, geen rekening willen houden met de Heere.
  - b. Doe dat niet. Laat je leiden door de Heere en Zijn Woord.
- 8.
- a. Wat Israël niet kon, doet de Heere Jezus. Hij is de echte Wijnstok. Hij doet wat Israël door de zonde niet heeft gekund en gedaan.
  - b. Om in de Heere Jezus te blijven. Door in geloof aan Hem verbonden te blijven. Door dicht bij en met Hem te leven. Door in Zijn Woord te zijn en daaruit te leven.
  - c. Die wordt afgehouden en verbrand.
  - d. *Persoonlijk.*

*Slotopdracht*

-